

Tien op tien

t.: Jan Wouters / m.: Jos Bielen

$\text{♩} = 142$



1. Ver - lo - ren, niet te vin - den, ik weet niet hoe het moet...
2. Een lamp voor on - ze voe - ten, een hel - der stra - lend licht.
3. Ge - von - den wat je zoekt?! Ja, al - les wordt weer heel,
4. We de - len ons ge - luk met vrien - den om ons heen.



Zeg, komt dat nog wel goed? God, geef mij nieu - we moed.
Wie zoekt en vindt wordt blij, ja, God zoekt ook naar mij.
die vreug - de in mijn hart dat is een nieu - we start.
Kom, vier maar met ons mee, ja, joe - pie - joe - pie - jee!

Refrein



Zoek en je zal vin - den, zoek en je zal zien. Wie vindt wat is ver -
lo - ren, die wordt op-nieuw ge - bo - ren, die krijgt weer nieu - we hoop... Ik
voel me, ik voel me, ik voel me, ik voel me, ik voel me, ik voel me tien op tien, tien op tien.